

Vrouw aan boord (1)

Doe het lekker zelf

Ze staat met een landvast in haar handen. Haar rechterbeen iets vooruit geschoven voor beter evenwicht. Ze kijkt onzeker vooruit en naar boven en weer terug. De boot tuft happend verder en stuurt naar de sluismuur aan de bakboordkant. 'Die...?', gilt ze. 'Nee die! Een bevel van hoog boven uit de motorkruiser. 'Nee die, zeg ik toch!' Ze helt onhandig voorover in het smalle gangboord om bij de bolder te komen waarvan ze denkt dat hij die bedoelt. Nog even en ze kukelt in het gangboord. 'Verdomme, diehieg zeg ik toch!'

Ik sta ook met lijnen en kijk vanaf ons achterdek over mijn schouder en ik heb met haar te doen. Ze wurmt onhandig en met rood hoofd een lijn om de bolder. Grote vrouw, kleine boot. Onzichtbare opperbevelvoerder bovenin met een stem als een trombone.

We zijn 47 sluzen in- en uitgevaren in onze vakantie. En ik wil helemáál niet beweren dat al onze schutten vlekkeloos zijn verlopen. Ik bedoel, ook bij ons ging er wel eens wat mis. Maar iedere keer als ik op het achterdek stond en om me heen keek zag ik altijd hetzelfde: als er een man en een vrouw aan boord waren, was het áltijd de vrouw die met een lijntje in hun handen stond. En was het altijd de man die de commando's gaf. En wat voor commando's! Misschien denken mannen dat we hun gedachten kunnen lezen als ze brullen: 'Die! Die bolder.' Natuurlijk kies je van de stress juist de verkeerde. Dat snap ik wel. En dat je dan bij wijze van dank ook nog door die trombone wordt toegeschreeuwd: 'Ik zei nog zo die!'

Ik heb veel vrouwen zien staan. Hun best te doen. Radend welke bolder hij bedoelt. Zich in moeilijke bochten zien wringen om net te kunnen aanklampen. Die mannen heb ik zelden of nooit gezien. Die zaten op hun troon, zich vastklemmend aan hun stuurwielletje kapitein te spelen.

Zonder gekkigheid en zonder iemand te willen beledigen: waarom draaien we de rollen niet eens om? Die boot naar bakboord sturen en gas minderen, kunnen vrouwen net zo goed als mannen. Laat het ze

zelf doen. Aanklampen en de bolder raden. Dan roepen wij wel:
'Diehie! Nee diehie!'
En denken dan wat de mannen ook dachten....